

# TALENTUM

Tekst & muziek: Mirjam Hartkamp & Peter van der Gaag

Zie je daar mijn school, naast het grasveld en de sloot?  
Een ruime lichte hal en toch niet te groot  
Blokken in de gang en onze eigen bibliotheek  
We bakken hier brood, koekjes, quiche of cake

Kijk, daar staan ze klaar: de meester en de juf  
Ik geef ze een high five - Nog een laatste knuf  
Ik zoek mijn eigen stoel. Hoera, een nieuwe dag!  
Dit is nu de plek, waar ik groeien mag

Schrijven, lezen, rekenen en taal bij Talentum  
Gym en muziek, we doen het allemaal bij Talentum  
De school voor talent van jou en mij  
Kun je sporten, dansen, zingen? Kom erbij!  
Kun je springen, rennen, lachen of krabben aan je teen?  
Je bent geweldig mooi! Zoals jij is er maar één  
Wat is jouw talent? – *Roep je talent!*  
Welkom op onze school!

Bij mij in de klas zit ik niet alleen  
Er is gezelligheid, dat zie je meteen  
Samenwerken, samen leren, dat doen wij het meest  
Ook ouders doen mee op boekenmarkt of feest

In en om de school is zoveel te doen  
Naar de winkel, naar de bieb of buiten in het groen  
Schoolreisje en kamp, DaVinci in de hal  
Ben je ook benieuwd wat ik leren zal?

Schrijven, lezen, rekenen en taal bij Talentum  
Gym en muziek, we doen het allemaal bij Talentum  
De school voor talent van jou en mij  
Kun je sporten, dansen, zingen? Kom erbij!  
Kun je springen, rennen, lachen of krabben aan je teen?  
Je bent geweldig mooi! Zoals jij is er maar één  
Wat is jouw talent? – *Roep je talent!*  
Welkom op onze school!

Talentum, Talentum, doe de yell  
Talentum, Talentum, je kent 'm wel  
Talentum, Talentum, hé, hé, hé  
Talentum, Talentum, doe maar mee!

We klappen, we klappen: one – two – three – four  
We stampen, we stampen on the floor  
Je armen, je armen heen en weer  
Ja doe het, ja doe het nog een keer

We kijken, we kijken lekker scheef  
We bukken, we bukken, doen de wave  
We springen, we springen op en neer  
We zingen, we zingen, ja daar gaat 'ie weer

De school voor talent van jou en mij  
Kun je sporten, dansen, zingen? Kom erbij!  
Kun je zingen, rennen, lachen of krabben aan je teen?  
Je bent geweldig mooi! Zoals jij is er maar één  
Wat is jouw talent? – *Roep je talent!*  
Welkom op onze school!